

De Job-toets



Vertaald vanuit het Zuid-Afrikaans:

De Zuid-Afrikaanse taal is een mooie, eenvoudige taal en lijkt veel op het Nederlands. Toch zijn er veel woorden die voor sommigen onduidelijk zijn, daarnaast zal de zinsopbouw vaak sterk verschillen. Omdat dit boekje voor iedereen duidelijk leesbaar moet zijn heb ik besloten dit boekje zo goed mogelijk te vertalen. Alle bijbelteksten zijn vanuit de Statenvertaling genoteerd zodat u ze ook kunt opzoeken en nazien.

Uit diep respect voor de auteur die deze heldere boodschap heeft opgeschreven en de Zuid-Afrikaanse taal is er met de woordkeuze rekening gehouden met de “taal van de schrijver” om zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven.

Ik hoop dat u, door Gods Geest geleidt, dit boekje leest en deze eenvoudige woorden u tot nut zullen zijn.

De vertaler

De Job-toets

Met het lezen van het boek van Job komen er erg veel vragen op in het hart van de gelovige. Job heeft een intensieve geloofstoets beleefd en is geslaagd. Ieder deel van de Bruid zal door Job-toetsen gaan. Het is nodig om eerst het boek te lezen voordat we verder gaan. Er is onzekerheid over wie Job was en wanneer hij leefde, maar als we de gegevens gebruiken die we van de Schrift krijgen, vormt daar toch een beeld.

WIE WAS JOB?

Als mensen binnen het Woord blijven, komt Job's naam wel voor. Het is mogelijk dat Job dié Job is die de derde zoon van Issaschar was. We lezen dit in Genesis 46:13 ...

13 En de zonen van Issaschar: Tola, en Puwa, en Job, en Simron.

Zijn vrienden zullen dan ook uit die tijd moeten zijn en daar is ook bewijs voor. Zij waren Elifaz, Bildad en Zofar. Dan was daar ook nog de jongere Elihu.

Elifaz van Teman (Job 4:1) kon de zoon van Ezau geweest zijn, want Ezau heeft een zoon gehad wiens naam Elifaz was. Elifaz had weer een zoon met de naam Teman. Plaatsen zijn vernoemd naar belangrijke mensen die in dat gebied gewoond hebben.

10 Dit zijn de namen der zonen van Ezau: Elifaz, de zoon van Ada, Ezau's huisvrouw; Rehuël, de zoon van Basmath, Ezau's huisvrouw.

11 En de zonen van Elifaz waren: Teman, Omar, Zefo, en Gaetam, en Kenaz.

Het is duidelijk dat iemand uit Teman Job raad wou geven. Want dit lijkt alsof (het land) Teman bekend stond om zijn wijze mannen volgens Jeremia 49:7

7 Tegen Edom zegt de HEERE der heirscharen alzo: Is er dan geen wijsheid meer te Theman? Is de raad vergaan van de verstandigen? Is hunlieder wijsheid onnut geworden?

Edom betekend "rood". Dit verwijst ook naar Ezau en zijn nakomelingen, want Ezau was rood en harig bij zijn geboorte. Ezau betekend "harig"

25 En de eerste kwam uit, ros; hij was geheel als een haren kleed; daarom noemden zij zijn naam Ezau.

De "Geïllustreerde zeden en gewoonten van de Bijbel" schrijft het volgende over Ezau: *"Oudste zoon van Izaäk en tweelingbroer van Jakob. Hij is de stamvader van de stam Edom. Hij verkocht zijn geboorterecht aan Jakob (Gen. 25:26-34, Gen. 27)".*

Genesis 36:1 is erg duidelijk dat Edom Ezau is.

1 Dit nu zijn de geboorten van Ezau, welke is Edom.

Ezau heeft een Kanaänitische vrouw genomen. Hij is later weggetrokken en in het gebergte van Seïr gaan wonen. Dit is in de omgeving van Petra in Jordanië.

6 Ezau nu had genomen zijn vrouwen, en zijn zonen, en zijn dochters, en al de zielen zijns huizes, en zijn vee, en al zijn beesten, en al zijn bezitting, die hij in het land Kanaän geworven had, en was vertrokken naar een ander land, van het aangezicht van zijn broeder Jakob.

7 Want hun have was te veel, om samen te wonen; en het land hunner vreemdelingschappen kon ze niet dragen vanwege hun vee.

8 Derhalve woonde Ezau op het gebergte Seïr. Ezau is Edom.

Ezau was gewelddadig en jaloers omdat Jakob zijn eerstgeboorterecht verkrijgt wat hij aan hem verkocht had voor een pot linzensoep. God spreek oordelen uit over Ezau of dan ook Edom, zoals in Amos 1:11-12:

11 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Edom, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat hij zijn broederen met het zwaard heeft vervolgd, en zijn barmhartigheden verdorven; en dat zijn toorn eeuwiglijk verscheurt, en hij zijn verbolgenheid altoos behoudt.

12 Daarom zal Ik een vuur zenden in Theman, dat zal de paleizen van Bozra verteren.

Job was van Uz (Job1:1). Uz was een kind van Abrahams broer, Nahor, kinderen van Milka.

20 En het geschiedde na deze dingen, dat men Abraham boodschapte, zeggende: Zie, Milka heeft ook Nahor, uw broeder, zonen gebaard:

21 Uz, zijn eerstgeborene, en Buz, zijn broeder, en Kemuël, den vader van Aram,

22 En Chesed, en Hazo, en Pildas, en Jidlaf, en Bethuël;

Vaders worden het familiehoofd en naderhand ook hoofd van die streek, of zelfs koning van een gebied, omdat ze daar in die tijd zo lang geleefd hebben en de families zo groot geworden zijn. Zo is het ook met de naam van Uz geworden, alsook met Theman en Edom. Dit is waar Job gewoond heeft. Jessie E. Mills schrijft over Job en Uz:

"In het eerste hoofdstuk staat dat hij leefde in het land van Uz (of Uts), en gezien de oude geschiedenis en de Bijbelse bewijzen geloof ik dat deze plaats gelegen heeft in Arabië van Petraea, op een lijn tussen Egypte en Filistië, omringd door Kedar, Teman en Midan, die allemaal districten van Arabië waren; gelegen in Idumea, het land van Edom, of Ezau; en een groot deel ervan compromitterend, dat Idumea en Ausitis, of het land van Uz, en het land van Edom, inwisselbare termen waren, en gelijkelijk gebruikt werden om hetzelfde gebied aan te duiden."

Job heeft dus in Edom gewoond. Hij was Jakobs nageslacht, maar heeft tussen Ezau's nageslacht gewoond. Zo worden Edom en Sion in bijna een adem aangesproken in Klaagliederen 4:21-22:

21 Wees vrolijk, en verblijd u, gij dochter Edoms, die in het land Uz woont! doch de beker zal ook tot u komen, gij zult dronken worden, en ontbloot worden.

22 Uw ongerechtigheid heeft een einde, o gij dochter Sions! Hij zal u niet meer gevankelijk doen wegvoeren; maar uw ongerechtigheid, o gij dochter Edoms! zal Hij bezoeken; Hij zal uw zonden ontdekken.

In Ezechiël 25:13 worden de naam van Edom, Theman en Dedan ook genoemd als plaatsen die naar mensen vernoemd zijn.

13 Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal ook Mijn hand uitstrekken tegen Edom, en Ik zal mens en beest uit haar uitroeien; en zal haar tot een woestheid stellen van Theman af; en zij zullen tot Dedan toe door het zwaard vallen.

Obadja vers 8 en 9 bevestigen ook het gebied van Ezau en de wijsheid wat bekend van die regio was.

8 Zal het niet te dien dage zijn, spreekt de HEERE, dat Ik de **wijzen uit Edom**, en het **verstand uit Ezau's** gebergte zal doen vergaan?

9 Ook zullen uw helden, o **Theman**! verslaagd zijn; opdat een ieder uit Ezau's gebergte door den moord worde uitgeroeid.

Volgens Job 8:1 was Bildad een Suhiet. Een Suhiet is een afstammeling van Suah (Strong's H7747 en H7744). Suah was de zesde zoon van Abraham bij Ketura. Dit was ook een plaats in hetzelfde uitgestrekte land.

1 En Abraham voer voort, en nam een vrouw, wier naam was Ketura.

2 En zij baarde hem Zimran en Joksan, en Medan en Midian, en Jisbak en **Suah**.

Zofar, de Naämathiet (Job 11:1), was van Naäma wat in het laag-liggende deel van Juda was. Dit wordt zo genoemd als een stad in Jozua 15:41.

41 En Gederoth, Beth-dagon, en Naäma, en Makkeda; zestien steden en haar dorpen.

Elihu (Job 32:6) was een Buziet. Hij was een nakomeling van **Buz**, de zoon van Nahor, Abrahams broer, eerder aangehaald in Genesis 22:20-22.

Het is dus redelijk om aan te nemen dat dié Job waarvan het Woord schrijft, het nageslacht van Issaschar geweest kan zijn. Ezau heeft het land van Arabië ingenomen en dit Edom genoemd. Elifaz was de zoon van Ezau en een neef van Job en kan heel mogelijk dezelfde Elifaz van Theman, zijn wat een provincie van Arabië is.

De mensen van deze regio zouden dan heel mogelijk nauwe familiebanden met Abraham gehad kunnen hebben. Deze landstreek is de plek waar God (Elohim) aan Ismaël beloofd heeft dat hij een grote natie zou worden. Ezau, de kleinzoon van Abraham, heeft de dochter of kleindochter van Ismaël, wat zijn oom was, getrouwd. Dit was in de woestijn van Berséba waar Hagar met Ismaël ronddwaalde (Genesis 21:14), toen God met haar gesproken heeft.

17 En God hoorde de stem van den jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit den hemel, en zeide tot haar: Wat is u, Hagar? Vrees niet; want God heeft naar des jongens stem gehoord, ter plaatse, waar hij is.

18 Sta op, hef den jongen op, en houd hem vast met uwe hand; want Ik zal hem tot een groot volk stellen.

19 En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag; en zij ging, en vulde de fles met water, en gaf den jongen te drinken.

20 En God was met den jongen; en hij werd groot, en hij woonde in de **woestijn**, en werd een **boogschutter**.

21 En hij woonde in de woestijn **Paran**; en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland.

Paran is ook in Edom. Idumeë (Idumea) was Grieks voor Edom, wat “rood” betekend.

Dan was daar ook een jongeman, Elihu. Hij was ook van het nageslacht van Buz (Job 32:2). Hij was heel wat jonger dan Job en zijn drie vrienden, volgens het Woord (Job 32:4-6).

Nu dit alles ons een beter beeld heeft gegeven van de mogelijke achtergrond van Job, kunnen we proberen uit te vinden hoe het komt dat Satan zo vurig op Job gefocust was om hem schade te berokkenen.

DE WRAAK VAN SATAN

Job zijn naam in Hebreeuws is **יָבֹחַ** (Ijov). Dit betekend: “Gehatene” (Strong H347). Dit stamt af van het woord **אִיב** (ajav) wat betekend ‘om te haten’ (Strong H340), zoals wat de vijand (satan) voor de mens voelt. Waarom zou Satan Job zo gehaat hebben? Het Woord zal ons stelselmatig naar het antwoord hierop leiden.

Job was een rechtvaardig man en speelt een hoofdrol in het Woord volgens Ezechiël. Ezechiël verwijst niet alleen naar Job, maar ook naar Noach en Daniël. Elk van hen heeft een hoofdrol gespeeld en elk van hen heeft een grote beproeving doorleefd en overleefde het omdat ze onschuldig waren (Genesis 6:9, Job 2:3, Daniël 6:23).

Ezech. 14:14 Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniël en Job, in het midden deszelven waren, zij zouden door hun gerechtigheid alleen hun ziel bevrijden, spreekt de Heere HEERE.**20** Ofschoon Noach, Daniël en Job in het midden deszelven waren, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo zij een zoon, of zo zij een dochter zouden bevrijden, zij zouden alleen hun ziel door hun gerechtigheid bevrijden.

De eerste twee hoofdstukken van Job beelden de opstelling uit van Satans wraak. Job was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad (Job 1:8). Hij had ook volhard in zijn vroomheid nadat Satan hem de eerst keer had aangevallen om hem te vernietigen **zonder oorzaak**. (Job 2:3)

Satan is telkens door God toegelaten om Job aan te vallen. De oorsprong van Satans wraak is uit jalousie en na-ijver geboren. Satan heeft vroeger die positie bekleed wat herinnert aan die van de Bruid welke overeenkomt met de stenen op de borstplaat van de hogepriester, wat Israël vertegenwoordigde, wat ook voorkomt in waar Satan beschreven wordt in Ezechiël 28. Dit was zo vóórdát er onrecht in hem gevonden is. Hij opereert met negatieve passie tegenover ons als een Bruid, zoals een nijdige vrouw kan doen als zij niet meer aangenaam is voor haar eertijdse Bruidegom als hij iemand anders heeft gekregen.

Satans nijdigheid komt al tevoorschijn voordat hij Adam en Eva verleidt heeft in de Hof. De hof van Eden was de plek waar **God Zijn tegenwoordigheid had**. Hij heeft hen opgezocht maar zij hebben zich voor Hem verborgen na hun zonde (Gen. 3:8). Daarna zijn zij uit de hof verdreven en heeft God Mozes de tabernakel laten bouwen om **Zijn tegenwoordigheid** zodoende weer naar de mens toe te brengen.

We lezen in Ezechiël 48:35 van de stad die de naam zal hebben: **DE HEERE IS ALDAAR**. Dit is in Hebreeuws: **JHWH Shammah**. Dit was een voorwaardelijke profetie die niet fysiek in vervulling is gegaan, maar dit is wel geestelijk vervuld in het Nieuwe Testament.

Eden was de eerste “JHWH Shammah” (De Heere is aldaar), daarna was de Tabernakel van Mozes “JHWH Shammah” en uiteindelijk zijn de wedergeborenen de Tempel, de plek waar God is! “JHWH Shammah”

1 Kor. 3:16:

16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?

De verdere vervulling zien we in Openbaring 21:3.

3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

WIE IS DE BRUID?

De Bruid, het overblijfsel, heeft door de geschiedenis de “fakkel” van het geloof in de Messias brandende gehouden en doorgegeven aan de het volgende geslacht van het Overblijfsel van ware gelovigen. Dit zijn zij die gewoonlijk veel in hun leven opgeofferd hebben om het Lam te blijven volgen.

Matt. 19:29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal **honderdvoud** ontvangen, en het eeuwige leven beërven.

De Bruid wordt duidelijk gemaakt in Openbaring 3:12, 7:1 -8, 12:14 – 17, 14:1 – 5, 14:12 en als laatst in Openb. 22:3 – 5:

3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; **en de troon Gods** en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;

4 En zullen Zijn aangezicht zien, **en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.**

5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.

Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn en zoals daar op de hogepriester zijn tulband gestaan heeft: **קֹדֶשׁ (ליהוה שָׁדָק)** Kodesh laJaHUaH , wat betekend: De HEILIGHEID DES HEEREN (Ex. 28:36). Kodesh wordt met “heilig” vertaald in de Afrikaanse bijbels, maar het betekend letterlijk “om af te zonderen” of “apart te zitten”.

De meest Afgezonderde Plaats van Allerheiligste zal dan ook de plaats wezen waar de algehele afzondering met God is en waar de troon van God is, namelijk de Ark van het Verbond. De Bruid is tot in dit Allerheiligste gekomen door de toepassing van haar geloof. Met Jezus’ sterven is de weg daarnaar voor ons geopend toen het gordijn scheurde. Alleen de hogepriester kon de tulband dragen met de Naam van God. In Jobs verweer tegenover zijn vrienden beschrijft Job zijn eigen geestelijke kleren zoals die van een hogepriester.

14 Ik bekleedde mij met gerechtigheid, en zij bekleedde mij; mijn oordeel was als een mantel en vorstelijke hoed.

De Bruid bestaat uit al de stammen van het Schriftuurlijke Israël (Openb. 21). Dit is het Nieuwe Jeruzalem.

9 En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.

10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.

11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal.

12 En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israëls.

De twaalf edelstenen worden ook beschreven in Openb. 21:19-20. De vertaling van de stenen van het Hebreeuws in het Oude Testament, en dan weer vanuit het Grieks in het Nieuwe Testament heeft zijn problemen meegebracht, maar het is toch duidelijk dat de edelstenen op de plaat van de hogepriester en die van het Nieuwe Jeruzalem dezelfde moeten zijn. Zo ook die van Satan in Ezechiël, hoewel hij dit alles verontreinigd heeft en maar 9 van de twaalf stenen gehad heeft.

SATANS EDELSTENEN

De hogepriester heeft de borstplaat met een steen voor elke stam op zijn borst gedragen. Dit was deel van zijn kleding.

In Ezechiël 28 wordt het duidelijk dat daar over Satan wordt gesproken als die in Eden was, m.a.w. de Slang. Hij wordt beschreven met dezelfde edelstenen als die van de hogepriester, behalve drie daarvan. Ezechiel 28:

12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!

13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle **kostelijk gesteente** was uw deksel, **sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden**, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.

14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in **het midden der vurige stenen**.

15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.

16 Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, **en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!**

17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.

18 Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen (*afgezonderde plaats*) ontheiligd (*niet meer afgezonderd*); daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien.

19 Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet; gij zijt een grote schrik geworden, en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid.

(Cursieve gedeeltes zijn ingevoegd)

Daar is nog iets om over na te denken. Het komt uit iemands boek die zichzelf Rabbi Edward 'Levi' Nydle noemt. Het boek heeft de naam "Yaweh Shammah, de twaalf stammen en de twaalf stenen van de Cohen haGadol's borstplaat":

"Je zult mij naar Satan horen verwijzen als een hij en je zult mij ook naar Satan horen verwijzen als een zij; omdat ik geloof dat Satan beide is, attributen bevat van zowel mannelijk als vrouwelijk, en dat we door de Schrift tot het inzicht kunnen komen dat Satan/Helel eigenlijk ooit een soort gemalin of verloofde van Jahweh was. Nu weet ik dat dit concept voor sommigen heel vreemd is om te begrijpen. Maar als we de Schrift lezen en tot dat begrip komen, denk ik dat je zult zien waar ik het over heb. We hopen te begrijpen dat als ik zeg dat Satan een borstlap heeft, dat betekent dat Satan een soort priester is, dat Satan toezicht moet houden op een religieus systeem en een hoge priester van dat religieuze systeem moet zijn. Als we nu de Schrift lezen, vinden we, en we zullen vinden als we de Schrift bestuderen, dat Satan drie stenen van haar borstschild mist. Stenen die nodig zijn om Jahweh Shammah te worden. De negen overgebleven stenen in Satans borstplaat zijn allemaal aangetast door de rechtvaardige eigenschappen en karakteristieken van elke steen. Eigenschappen van elke steen, je geeft het tegenovergestelde van hen en je zult zien hoe Satan deze stenen heeft gecorrumpeerd zodat ze slecht en kwaadaardig zijn geworden. We moeten begrijpen deze dingen, het doel en de eigenschap van Satan is te misleiden, te bederven wat Yahweh heeft geschapen, en om misleiding te brengen."

Maar ten spijt van zijn hoge positie is daar toch ongerechtigheid in Satan gevonden. Jesaja 14:12-19:

12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, **o morgenster**, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij, die de heidenen krenktet!

13 En zeidet in uw hart: **Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst** aan de zijden van het noorden.

14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, **ik zal den Allerhoogste gelijk worden.**

15 Ja, in de hel zult gij **nedergestoten worden**, aan de zijden van den kuil!

16 Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven?

17 Die de wereld als een woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet los gaan naar huis toe?

18 Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, een iegelijk in zijn huis;

19 Maar gij zijt verworpen van uw graf, als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden, die met het zwaard doorstoken zijn; als die nederdalen in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam.

Het woord "Morgenster" is "Helel" in Hebreeuws. Ik ga weer aanhalen wat Rabbi Edward Nydle schrijft: "Dit woord 'Helel' kan volgens de Lexicon Lohtarios Libras pagina 235, Halal beteken - een mooie vrouw, een vrouw wordt geprezen om haar schoonheid. Dit is de stam van het woord Helel #1984 - een mooie vrouw, een vrouw wordt geprezen door haar man, een vrouw wiens werken haar prijzen. Interessant, is het niet? Hallelu-Yah! De Wilson's Old Testament Word Study, op pagina 506, laat zien dat het woord Helel kan beteken in het huwelijk gegeven worden en waardig zijn om geprezen te worden".

Nu kunnen we weer kijken naar Ezechiël 28:12-13:

12 Mensenkind! hef een klaaglied op over den **koning van Tyrus**, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!

13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle **kostelijk gesteente** was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.

14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u also gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.

Ezechiël spreekt niet echt met die letterlijke koning van Tyrus, maar wel met de vorst of koning die achter het koninkrijk van Tyrus zit. De letterlijke koning van Tyrus was niet in Eden, maar hij vertegenwoordigd Satan, die wel in Eden was.

We lezen ook dat Satan een functie in zijn ambt gehad heeft, namelijk om 'om te beschutten'. Ook was hij aanvankelijk volkomen in zijn wegen.

Ezechiël 28:14-15:

14 Gij waart een gezalfde, **overdekkende cherub**; en Ik had u also gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.

15 Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.

Maar toen kwam de "ik zal" tevoorschijn in Jesaja 14:13...

13 Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst....

Satan heeft gerebelleerd. De wortel van alle rebellie is trots en hoogmoed. Satan betekend tegenstander. Satan is Gods opponent en tegenstander, maar hij doet dit indirect door de Bruid van God aan te vallen wegens zijn jaloezie op haar nadat hij ontheven is van zijn positie en hij neergeworpen is op de aarde.

Jobs verhaal vind plaats ná satans val. Uit job 1:6 weten we dat Satan nog steeds toegang tot Gods troon heeft gehad na de val.

6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, **dat de satan ook** in het midden van hen kwam.

Satan heeft niet alleen toegang tot Gods troon gehad, maar ook tot de gehele aarde. We lezen dit in Job 1:7:

7 Toen zeide de HEERE tot den satan: Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE, en zeide: Van om te trekken op de aarde, **en van die te doorwandelen**.

We weten inmiddels wat daarna gebeurd is, maar er zijn erg veel mythes over Jobs verhaal. Zijn vrienden hebben hem eigenlijk niet geholpen, maar hebben eigenlijk bijgedragen aan zijn smart wegens alles wat ze hebben gezegd. Job 1:8-9.

8 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad.

9 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest?

Satan opereert niet uit zichzelf maar, er wordt door God toestemming gegeven. Als dit niet zo was, zou hij mij en jou allang vernietigd hebben, maar we zijn er nog.
Job 1:12

12 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de satan ging uit van het aangezicht des HEEREN.

Ook in Job 2:6 moest Satan toestemming krijgen om Job verder aan te vallen:

6 En de HEERE zeide tot den satan: Zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven.

In Matt. 4:8-9 lezen we dat Satan **in bezit was** van al de **koninkrijken** van de wereld. En nog steeds wil Satan zijn troon boven Gods troon stellen toen hij Jezus de koninkrijken wilde aanbieden als Hij Satan zou aanbidden:

8 Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem **al de koninkrijken der wereld**, en hun heerlijkheid;

9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, **mij zult aanbidden.**

Deze koninkrijken zijn het systeem van de wereld. Het hele politieke systeem in de wereld is onder Satans beheer, hoewel God dit toelaat totdat de Messias zal komen om dit omver te werpen.

2 Kor. 4:3-4

3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;

4 In dewelke de **god dezer eeuw** de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Efeze 2:1-2:

1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, **naar de eeuw dezer wereld**, naar **den overste van de macht der lucht**, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

Helel, de Morgenster, is ook Venus genoemd, de godin van de ochtendschemering. Een andere naam voor Venus is 'de koningin van de hemel'. Zij wordt aanbeden onder verschillende andere namen. Is elk heidens religieus systeem gebaseerd op Satan als "de koningin van de hemel" wat aanbeden wordt? Is dit zo duidelijk omdat **hij jaloers is op de positie van de Bruid?** Elk godsdienstig systeem van afgoderij heeft zijn eigen priesters, offers en rituelen.

We willen hier niet ingaan op de betekenissen van de stenen van de borstplaat van de hogepriester, maar het is nodig om te zien dat er drie zijn die ontbreken bij Satan in Ezechiël 28. Die drie stenen zijn een Hyacint voor de stam van Gad, Agaath voor de stam van Aser en Amethyst voor de stam van Issaschar.

Let er alstublieft op dat Job heel waarschijnlijk afstamt van Issaschar zoals eerder besproken is. Issaschar betekend: "Daar is loon".

Job heeft erg vroom en nauwgezet geleefd. Daar was geen opening zodat Satan het recht had om hem aan te vallen. God heeft dit laten zien aan Satan. God zei ook dat er op aarde niemand zoals Job is.

Job 1:8 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? **Want niemand is op de aarde gelijk hij**, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad.

Job 2:3 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? **Want niemand is op de aarde gelijk hij**, een man, oprecht en vroom, **godvrezende en wijkende van het kwaad; en hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij Mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak.**

WAAROM EVA?

De reden waarom Satan voor Eva koos om te verleiden was omdat dit zijn eigen ervaring was. Satan is uit hoogmoed en trots gevallen en dit is het recept wat hij op Eva gebruikt heeft.

Eva was als een hulp voor Adam geschapen, net zoals Satan schijnbaar een erg hoge positie van God gehad heeft. Eva was een mede-regeerder over de aarde samen met Adam. Satan is gevallen vanwege zijn eigen trots, daarom verleidde hij Eva door haar te laten geloven dat ze zoals God zullen wezen (Gen. 3:5) Dit is trots en rebellie. Hij verleidde de Vrouw/ Bruid.

Het Schriftuurlijke Israël is Gods Bruid. Satan probeert nog steeds die Bruid te laten struikelen, om haar te verleiden, om in een godsdienstig systeem vast te zitten in plaats van een levende verhouding te hebben met haar Maker en Man.

Interessant, Schriftuurlijke Israël als het Nieuwe Jeruzalem, namelijk de Bruid, heeft **al** die stenen van de borstplaat, anders dan Satan (Openb. 21:19-20)

19 En de fondamenten van den muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was Jaspis, het tweede Saffier, het derde Chalcedon, het vierde Smaragd.

20 Het vijfde Sardonix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het twaalfde Amethyst.

Jesaja verwijst ook naar God als onze Man en hoe de Bruid opgebouwd is uit edelstenen.

Jes. 54:1-12

1 Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE.

2 Maak de plaats uwer tenten wijd, en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreide, verhinder het niet; maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in.

3 Want gij zult uitbreken ter rechterhand en ter linkerhand; en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen.

4 Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en den smaad uws weduwschaps zult gij niet meer gedenken.

5 Want **uw Maker is uw Man**, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden.

6 Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God.

7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen.

8 In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met **eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen**, zegt de HEERE, uw Verlosser.

9 Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; also heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal.

10 Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en **het verbond Mijns vredes zal niet wankelen**, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

11 Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, **Ik zal uw stenen** gans sierlijk leggen, en Ik zal u op **saffieren** grondvesten.

12 En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en **uw poorten** van **robijnstenen**, en uw ganse landpale van **aangename stenen**.

Jesaja gaat voort in Jes. 54:13-17 ...

13 En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn.

14 Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden; wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen; en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken.

15 Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit Mij; wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen.

16 Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk; ook heb Ik den verderver geschapen, om te vernielen.

17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

Dus omdat wij (Schriftuurlijk Israël) zijn Bruid zijn, zegt God dat we niet door Satan bekommerd moeten worden. Hij heeft Satan gemaakt om te vernielen, maar niks zal standhouden tegen het Israël van God:

Gal. 6:16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods.

Nu beginnen we al wat beter te begrijpen. Satan haat het Israël van God omdat God Israël gekozen heeft als zijn Bruid. Dit is niet alles, Hij heeft ook voor haar een plaats bereid om samen met Hem te wonen (JHWH Shammah), het Nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:3).

Satan en Eva hebben voor die **toets gefaald**, maar **Job is geslaagd**. Satan was aanvankelijk volkomen bevonden (net als Job), maar dit is niet zo gebleven.

Ezech. 28:15 Gij waart **volkomen in uw wegen**, van den dag af, dat gij geschapen zijt, **totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.**

DE TOETS

We zien in het eerste hoofdstuk van Job dat hij een zeer rijk man was, maar ook vroom en godvrezend en wijkend van het kwaad. Net zoals zijn grootvader, **Abraham**, wordt zijn geloof getoetst. Abrahams grote toets was het offeren van Izak. Zou hij God gehoorzaam wezen en Izak offeren?

Jobs toets was ook een geloofstoets. Zou hij God nog steeds volgen, al wordt hij beroofd van al zijn rijkdommen, zijn gezin en zijn gezondheid? Net zoals Abraham en Job, was het geloof van de **Israëlieten** ook getoetst. Toen Jozef stierf en ze niet meer welkom waren in Egypte, werden ze zwaar beproefd en onderdrukt – totdat ze bereid waren om in geloof alles op te pakken en Egypte te verlaten onder de leiding van Mozes. Wegens ongeloof konden ze het land Kanaän niet binnengaan en zijn ze in de woestijn gestorven. Hun nageslacht kon onder leiding van een van de twee **gelovige** verspieders, namelijk Jozua, wel het land ingaan en dit beginnen te veroveren.

God heeft zijn volk, Israël, beproeft. Zijn volk is Zijn Bruid waarmee Hij verloofd is bij de Sinai. **Voor de duur van de beproeving** of toets, laat Hij Satan toe om zijn agenda uit te voeren **tot op een punt**. Net zo zullen wij als het zaad van Abraham (Gal.3), het Israël van God (Gal.6:16) **ook getoetst worden**.

In het boek van Job kan de mens de persoonlijkheid van Satan waarnemen. Ook in Zacharia 3. Hij is een aanklager en zijn naam betekend tegenstander (Strong's 7854). **Hij klaagt ons aan en staat de gelovige ook tegen zover dit voor hem mogelijk is.**

God heeft de toets voor Job **toegelaten**. Behalve Satans aanvallen waren Jobs vrienden ook een deel van zijn probleem. Ze hebben geredeneerd over wat de **wortel van zijn lijden** is, over **wat hij toch kon gezondigd** hebben. Dit heeft Job eindeloos gefrustreerd, want hij heeft God goed genoeg gekend om te ween dat het hier over meer gaat dan dat hij een zondaar is. Hij heeft geweten dat er een doel en motief achter alles zat.

Er staat immers in Job 2:3 dat de aanval van Satan op Job “zonder oorzaak” was.

God is uiteindelijk tussen beide getreden en heeft aan Job zo'n zestig vragen gesteld. (Job 38-41). Deze vragen hebben geïmpliceerd dat Hij, God Elohim is en niemand anders. God is Elohim in Hebreeuws. Dit betekend 'Machtige'. Hij wilde Job laten verstaan, dat Hij de almachtige is en niemand anders, want afgoden zijn ook 'elohim' of dan 'machten'. Hij is Machtig boven allemaal, vooral boven Satan die Job hier aanvalt.

Dan volgt Job 42 waarin Job zich onderwerpt aan God als de Almachtige. Daarna is hij genezen, hersteld en moest hij voor zijn vrienden bidden wat erg belangrijk was, zodat God zijn woede over hen kon bedaren.

1 Toen antwoordde Job den HEERE, en zeide:

2 **Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen van Uw gedachten kan afgesneden worden.**

3 Wie is hij, zegt Gij, die den raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald, hetgeen ik niet verstond, dingen, die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist.

4 Hoor toch, en ik zal spreken; ik zal U vragen, **en onderricht Gij mij.**

5 Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; **maar nu ziet U mijn oog.**

6 Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as.

Job heeft de overwinning gekregen nog vóóordat hij dit gezien of beleefd had. Hij moest eerst in zijn geest, verstand en emoties overwinnen VOORDAT hij de bevrijding van de aanvallen kon beleven. De toets hield aan totdat hij zich kon overgeven en zijn vertrouwen op God stelde, totdat hij kon zeggen:

“Laat uw wil geschieden met mij”.

Geloof is een overwinning wat reeds behaald is. In een school word je feestelijk overgeplaatst naar een volgend niveau voordat je de vorige werkelijk (lees: volledig) onder de knie hebt, maar in Gods school werkt dit niet zo. Je zal dezelfde toets blijven doen totdat je die volledig begrijpt, totdat je geleerd hebt wat je moet leren.

Om het Isra**EL** van God te zijn, moet je overwinnen met **EL** (God). “Jisra’El” (Hij zal regeren als God, H3478) bestaat uit twee wortel woorden, naamelijk “Sarah + El”:

1. Sarah:

- Strong’s H8280 = to prevail (Zegevieren), macht hebben als een vorst
- AHL 1342 =
- Definitie: Het draaien van het hoofd naar een andere richting. Iemand die regeert
- draait het volk naar zijn richting. Het draaien van het hoofd van het kind of
- student in een bepaalde richting.
- Oud Hebreeuws: het pictogram is een afbeelding van **een doorn** die een draaiing voorstelt, de andere pictogram is een afbeelding van een hoofd. Samen betekenen ze "**draai het hoofd**".

2. El:

- Sterk's H410 =
Verkort van H352; kracht; als bijvoeglijk naamwoord machtig; vooral de Almachtige (maar ook gebruikt voor elke godheid): - God (god), X goed, X groot, afgod, macht (-v one), macht, sterk. Vergelijk namen in "-el."
- AHL 1012 =
Definitie: Het juk wordt opgevat als een "staf op de schouders" (zie Jesaja 9:4) om hun kracht te gebruiken voor het trekken van lasten zoals een wagen of ploeg. Vandaar dat de twee

pictogrammen ook "de os met het juk" voorstellen. Vaak werden twee ossen aan elkaar gekoppeld. Een oudere, meer ervaren os werd gekoppeld aan een jongere, minder ervaren os. De oudere os in het juk is de "sterke autoriteit" die, door het juk de jongere os onderwijst.

- Oud-Hebreeuws: De pictogrammen zijn een afbeelding van een ossenkop en zijn kracht. Het is een afbeelding van een herdersstaf en staat ook voor de autoriteit van de herder. Gecombineerd betekenen deze twee pictogrammen "de sterke autoriteit" en kan "iemand of iets van sterk gezag" betekenen.

Jakobs naam is naar Israël (of "Jisra'El" in Hebreeuws) veranderd (*wat vertegenwoordigend was van zijn geestelijke geboorte*), nadat hij met de Engel geworsteld had. Om te "worstelen" en te "overwinnen" is wat hem die naam bezorgd heeft. Zijn fysieke nageslacht was bekend als Israël/Jisra'El, maar ook is zijn geestelijke nageslacht het Jisra'El van God (Gal. 6:16).

Jisra'El is degene die worstelt en overwint Met **El**.

Denk aan de zeven gemeentes in openbaring 2 -3. Telkens eindigt dit met "en die overwint...". Diegene die overwint is hier indirect als "Jisra'El" genaamd, het Israël van God. Elke gelovige die enigszins in Gods dienst is, gaat door de volhardingstoets. Zoals rekruten voor het leger of de politie. Wij zijn Zijn leger en moeten geoefend en bekwaam gemaakt worden. De Bruid heeft dan ook oorlogskleren aan, een wapenrusting (Efeze 6).

De kleding van de hogepriester en van de soldaat, zowel als de kleding van de Bruid, zijn gelijkvormig. (Ex. 28, Jes. 61:10, Ezech. 16:10, Zach. 3:3 – 5, Efez. 5:27, Openb. 19:8, Efez. 6:10 – 17, Openb. 7:14).

Als we gedurig vragen "Waarom?" , hebben we ons nog niet overgegeven. Het is zeer nodig om van alle zonden ontslagen te worden en ze te belijden, maar daar komt een tijd van overgeven en vertrouwen, ook al verstaat men nog niet en weet men nog niet hoe oprecht te belijden. Job moest uiteindelijk in Job 41:1-6 erkennen dat **GOD almachtig is** en hij niet en tenzij hij zich overgeeft aan de wil van God kan hij niet overwinnen.

We zullen nooit alles verstaan wat er met ons gebeurt, maar we kunnen ons met vrijmoedigheid overgeven aan **Jezus die God is die onze redding in gedachte heeft**. Hij is bezig om onze volharding te toetsen om Hem te volgen en te vertrouwen, al gaat dit niet volgens onze regels. Wie heeft het al moeten zeggen.... "Ik heb nou alles al beleden, met vloeken en zonden gebroken enz. maar ik zit hier nog steeds met die aanslag tegen mij" ... ? Zo kan alles verkeerd lopen, het ene ding na de andere. Net heeft de mens de ene zaak opgelost, of daar is het volgende probleem ophanden. Ken jij dit? Je wordt getoetst met Job zijn toets. Je beleeft voortdurend een tegenstand van Satan onze Tegenstander.

De Job-toets is de toets van de Bruid. Dit is een neerleggen van onszelf en om alle antwoorden te kunnen hebben. We kunnen goede motieven hebben zoals bijv. om je voor te nemen om niet naar de dokter te gaan maar op genezing van God te vertrouwen, of om geen chemische maar natuurlijke geneesmiddelen uit Gods apotheek te gebruiken, of wat dan ook voor rechtvaardige en goede voornemens, maar we beseffen niet dat we **geduriglijk door Hem geleid moeten worden** en zelfs moeten sterven aan onze goede voornemens, al zijn ze

nog zo goed. Zijn doel is niet alleen jou fysieke genezing, maar om geheel en al aan je eigen maatstaven en eigen oplossingen te sterven en je te **vernederen** onder Zijn hand. Hij wil communicatie met jou hebben, Hij wil jouw hart op Zijn borst hebben.

Problemen drijven de gelovige naar Hem toe, Hij krijgt van de mens de volle aandacht. Heel vaak zullen we achteraf verstaan waarom (en dit mag lang duren om bij het antwoord uit te komen). Daar is altijd een les te leren, een verhouding om te herstellen en godsdienstige koppigheid om te laten varen. We kunnen onszelf niet beheersen en we zien onszelf niet zoals God ons ziet en zelfs niet hoe anderen ons zien. God neemt drastische stappen om de mens bij een punt van overgave te brengen zodat de mens **in Zijn tegenwoordigheid, in het Allerheiligste**, van aangezicht tot aangezicht met Hem kan zijn.

Zo heeft Job gezegd:

Job 42:5 Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog.

Hij die vroom en oprecht en godvrezend en wijkend van het kwaad was, moest nog nader komen in Gods **tegenwoordigheid**. Hebt u al gezegd:

“Ik zal nooit meer dit of dat..!”

Wat dit voornemen ook mag wezen wat de mens nooit meer zal doen, dit was mogelijk een goed, schriftuurlijk voornemen, niet fout met het Woord, maar dit kan een “Ik-ding” zijn, zonder dat de mens dit beseft. We kunnen geen goede gaven hebben en goede eigenschappen, maar raad eens, de mens zal ook daaraan moeten sterven. Goedheid en begaafdheid moeten ook naar het altaar totdat we alleen door God leven, door Zijn Geest in afhankelijkheid van Hem, met niets om zelf op te roemen.

We kunnen niet roemen op iets wat we zelf van Hem geleerd hebben. We kunnen niet roemen op de overwinning die we geestelijk behaald hebben en zonden die we beleden en overwonnen hebben. Pas op voor dit waarop gefocust wordt. Het hart van de mens is bedrieglijk boven alle dingen, wie zal het kennen (Jer. 17:9)? We kennen ons eigen hart niet zo goed als we denken. Job-toetsen brengen onszelf weer naar dat punt toe, zodat dat we ons weer als schepsel op onze Schepper kunnen focussen zonder zelf iets te hebben om op te roemen.

De strijd wat Job met Ezaus nageslacht (zijn vrienden) gehad heeft zal ook onze strijd wezen. Ze waren op zoek naar zijn zonden. We zullen altijd fysieke en geestelijke familie hebben die ons alles kunnen vertellen van onszelf omdat ze ons goed kennen en ze kunnen zomaar snel over ons zeggen wat de zonde is die we moeten belijden, maar uiteindelijk moeten we door God onderricht worden om bij de overwinning uit te komen. Onze oren moeten nabij aan Zijn hart wezen, zoals Johannes zijn gezicht op Jezus' borst gelegd heeft. Zijn wegen zijn niet onze wegen en Zijn gedachten zijn niet onze gedachten (Jes. 55:8).

We moeten ook worden als kleine kinderen zoals Jezus dit zelf tegen ons zei in Matt. 18:1-4.

1 Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen?

2 En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen;

3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan.

4 Zo wie dan **zichzelfen zal vernederen, gelijk dit kindeken**, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen.

Wat een lage houding! We moeten ontslagen worden van dat “ik-ben-god” gezindheid. We moeten van ons troontje afklimmen waarvandaan we denken dat we dingen kunnen beheren, wat dikwijls een beheer is wat erg “geestelijk” kan lijken, maar eigenlijk gewoon onze eigen “godsdienst” is wat we beoefenen.

Totdat we voor de Job-toets geslaagd zijn en beginnen te verstaan wie wij zijn en wie **Hij** is, zullen we geen nabije verhouding met God kunnen hebben. Daar kunnen wel misleidende godsdienstgeesten zijn die zich voordoen als Gods Geest. Wat een geest is dit?!

Job was wijzer dan zijn vrienden, want hij had een verhouding met God gehad. Hij was een getrouwe dienstknecht van de Heere, maar nadat God zo’n 60 vragen stelde, heeft hij verstaan dat het geen zaak meer is om uit te vinden “waarom”.

Het antwoord op de hele toets was een besef in zijn geest dat de Heere God is, dat God machtig is en hij niet.

Toen hij het antwoord ontdekte, was hij vrij en heeft hij vrede gehad. Hij wist dat zijn Verlosser hem zou verlossen. Hij heeft zich opnieuw overgegeven aan God in alles en geen enkel voorschrift of verzoek of zelfs voornemen meer gehad. Zijn geloof heeft gerust op het feit dat God de Almachtige is, Hij is de Schepper. Hij was maar een schepsel wat het voorrecht heeft gehad om de Allerhoogste, zijn Schepper, te kennen.

Job is waarschijnlijk het oudste boek in de Bijbel. Er wordt gezegd dat toen Totius de Bijbel in het Afrikaans heeft vertaald hij gezegd zou hebben: “Job heeft geen Afrikaans gesproken want dit was geschreven in oud Hebreeuws. Toch wist Job wat Paulus ook wist. Hij **wist dat zijn Verlosser leeft**.”

Job 19:25 Want ik weet: **mijn Verlosser leeft**, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; **26** En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik **uit mijn vlees God aanschouwen**; **27** Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot.

In de Amplified Bible klinkt het gedeelte zo:

*“For I know that my Redeemer and Vindicator lives, and at last He [the Last One] will stand upon the earth. And after my skin, even this body, has been destroyed, then **from my flesh or without it I shall see God.**”*

(vertaling): "Want ik weet dat mijn Verlosser en Belijder leeft, en uiteindelijk zal Hij [de Laatste] op de aarde staan. En nadat mijn huid, zelfs dit lichaam, is vernietigd, dan **zal ik vanuit mijn vlees of erbuiten God zien.**"

Hoe heeft Job geweten van de transformatie van zijn fysieke lichaam naar een geestelijk lichaam zoals Paulus dit opgeschreven heeft in 1 Korinthe 15:50-57?

50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, **en de verderfelijheid beërft de onverderfelijheid niet.**

51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;

52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

53 Want **dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.**

54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.

57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen **Heere Jezus Christus**

Job heeft ook in Job 14:14 laten blijken dat hij weet van het eeuwige leven:

14 Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de dagen mijns strijds hopen, totdat mijn verandering komen zou.

Job heeft meer wijsheid gehad dan de meeste mensen vandaag. Zijn verhouding met God was dieper dan de meeste mensen van vandaag. Satan heeft dit veroorzaakt bij Job door **demonische aanvallen**.

Toverij en hekserij is algemeen. We moeten niet onderschatten dat dit een bron is van de aanvallen wat de gelovige kan beleven, maar God die in ons is is groter dan Satan die in de wereld is (1 Joh.4:4). De regering hier in de wereld bevordert ook de zaak van de duisternis. Iedereen die afgezonderd wil leven zal demonische aanvallen beleven. Dit kan rechtstreeks door een persoon zijn, of indirect. Satan haat ons. Hij is zoals een weggestuurde vrouw die jaloers is op de nieuwe vrouw. Dit is haat met een passie.

Toch wil God juist dat we onszelf aan Hem onderwerpen, of we verstaan of niet. Hij heeft al de wijsheid en **Hij heeft juist verlossing in gedachten voor ons**. Hij strijd voor ons en wij moeten stil zijn (Ex. 14:14).

11 Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des **vredes**, en niet des kwaads, dat Ik u **geve het einde en de verwachting**.

Vrede is 'shalom' in Hebreeuws. Dit betekend veel meer als gewoon vrede. Dit is afgeleid van de wortel 'shalam' wat betekend **"om te herstellen"**, in de zin van vervanging of voorziening van dat wat nodig is om iemand weer **heel en compleet** te maken. Het zelfstandig naamwoord (shalom), wordt gebruikt voor iemand aan wie datgene gedaan zal worden wat nodig is om heel en compleet te wezen.

Job heeft 'shalom' ervaren nadat hij voor de toets geslaagd is. Hij is **hersteld** in alle opzichten. Hij heeft weer gezondheid gekregen, alsook een gezin en welvaart daarbij. Hij heeft daarna ook nog 140 jaar lang geleefd.

10 En de HEERE **wendde de gevangenis van Job**, toen hij gebeden had voor zijn vrienden; en de HEERE vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel zoveel.

11 Ook kwamen tot hem al zijn broeders, en al zijn zusters, en allen, die hem te voren gekend hadden, en aten brood met hem in zijn huis, en beklagden hem, en vertroostten hem over al het kwaad, dat de HEERE over hem gebracht had; en zij gaven hem een iegelijk een stuk gelds, een iegelijk ook een gouden voorhoofdsiersel.

12 En de HEERE zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste; want hij had veertien duizend schapen, en zes duizend kemelen, en duizend juk runderen, en duizend ezelinnen.

13 Daartoe had hij zeven zonen en drie dochteren.

14 En hij noemde den naam der eerste Jemima, en den naam der tweede Kezia, en den naam der derde Keren-happuch.

15 En er werden zo schone vrouwen niet gevonden in het ganse land, als de dochteren van Job; en haar vader gaf haar erfdeel onder haar broederen.

16 En Job leefde na dezen honderd en veertig jaren, dat hij zag zijn kinderen, en de kinderen zijner kinderen, tot in vier geslachten.

17 En Job stierf, oud en der dagen zat.

Deze Job is (*gehatene*), de zoon van Issaschar (*Daar is loon*), en heeft zich geheel en al aan God overgegeven en het loon daarvan gekregen. Hij is hersteld in alle opzichten.

Misschien moeten we eens ophouden om te vragen: Waarom? We kunnen God beter prijzen voor Zijn goedheid en met volle geloofsvertrouwen op Hem leunen, omdat hij voor ons 'shalom' in gedachten heeft, maar eerst wil Hij jou reinigen van alle 'zelf'. De poort waardoor wij moeten binnengaan is nauw, daar is geen plek voor bagage en dat 'zelf' neemt hopeloos teveel ruimte in om door die poort te kunnen gaan.

Jakobus heeft ook voor ons een advies in Jak. 5:8-11 ...

8 Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; **want de toekomst des Heeren genaakt.**

9 Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt; ziet, de Rechter staat voor de deur.

10 Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens, en der lankmoedigheid de profeten, die in den Naam des Heeren gesproken hebben.

11 **Ziet**, wij houden hen gelukzalig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat **de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer.**

Het woord 'ziet' is 'hinei' in Hebreeuws. Het Nieuwe Testament is in het Grieks, maar als we het woordje terugnemen in het Hebreeuws, is dit eigenlijk een erg belangrijke uitroep. We lezen daar zomaar overheen, maar dit betekend letterlijk **Let op, hier komt een openbaring!** Zoals een gordijn wat dicht was op een podium en uiteindelijk wordt geopend zodat de mens kan zien. Dit is dus wat na 'Ziet' volgt, hetgeen wat gezien wordt nadat het gordijn opengetrokken wordt.

We moeten dus opletten dat de wederkomst nabij is en dat de Rechter voor de deur staat en ook hoe de profeten vervolgd waren. We moeten opmerken hoe Job zijn lijden met geduld

ondergaan heeft zonder bitter te worden, maar we moeten weten dat God vol medelijden en ontferming is.

Hij wil ons transformeren naar Zijn natuur, naar Zijn wegen en Zijn gedachten, zodat we vrij kunnen zijn van de strikken en slagorden van de wereld. Zullen wij ons kunnen onderwerpen aan deze Job-toets?

DE OOSTERSE BRUID

De oosterse bruid heeft haar man gevolgd. Dit is hoe de Bruid van de Messias moet zijn. We moeten Hem volgen. Hij leidt. Toen Hij gezegd heeft: “Volg Mij” was dit een uitnodiging voor zijn discipelen om deel te worden van die Bruid, om het hart van de Bruid te ontwikkelen.

Lukas 9:23 En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op, **en volg Mij.**

24 Want zo wie **zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.**

25 Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelf verliezen, of schade zijns zelfs lijden?

Hij heeft tegen veel mensen gezegd om Hem te volgen (Matt. 8:22, Matt. 9:9, Matt. 9:21, Mark 2:14, Mark. 10:21, Luk. 5:27 enz.). Hij heeft hun eigenlijk genodigd om Zijn Bruid te worden.

In Openb. 14:4 worden de 144.000 ook uitgebeeld als de gelovigen die het Lam volgen.

4 Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam.

Als Bruid moeten we Jobs verhaal goed verstaan en bereid wezen om getoetst te worden en te sterven aan ons zelf en aan de wereld. We zullen zelfs de “raad” van goedbedoelende medegelovigen en vrienden of familie moeten verduren.

SLOT

Uiteindelijk is het de Schrift die zelf met ons spreekt als we de toets van de Bruid willen doorstaan. Jezus heeft Zelf gezegd dat we verdrukking zullen hebben

33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. **In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.**

Als we uit God geboren zijn, dan kunnen we die verdrukking wat we in deze wereld zullen hebben overwinnen door **geloof**, dat geloof wat Job ook beoefend heeft, namelijk dat de Heere alleen God is. Job heeft geloofd dat zijn Verlosser leeft.

1 Joh. 5:4 Want al wat uit **God geboren is, overwint de wereld**; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons **geloof**.

We zullen dienaars zijn en geen vreselijk (of hoog) aanzien hebben, en veel vernederingen mogen deel van ons pakket zijn.

Matt. 23: 11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.

12 En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden.

Uiteindelijk zegt Jesaja tegen ons bij wie God woont....

Jes. 57:15 Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de **hoogte** en in het **heilige**, en bij dien, **die van een verbrijzelden en nederigen geest is**, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.

Laat mij nou toe om jou, lezer, te zegenen en de **Naam van God op jou te leggen** met Num.6:24-26.

24 De HEERE zegene u, en behoede u!

25 De HEERE doe **Zijn aangezicht over u lichten**, en zij u genadig!

26 De HEERE **verheffe Zijn aangezicht over u**, en geve u vrede (shalom)!

Mag de lezer God kennen van aangezicht tot aangezicht en niet van horen zeggen via menselijke leringen en mag God ons in gunst aannemen, mag Hij ons herstellen, ons lot veranderen en onze schades dubbel vergoeden.

Boven al, mogen we elkaar de tegenwoordigheid van God in de Meest Afgezonderde (=heilige) Plaats beleven en het Lam volgen waar Hij leidt.

0-0-0-0-0-0-0

*AndriYaH 2011, Hersien Januarie 2018
(Vertaald vanuit het Zuid-Afrikaans)*